



Former

Leonhard Kristian Thygesen Petersen (1908-1999)

Fra Ribe til Argentina

Former Leonhard Kristian Thygesen Petersen er født i 1908 i Hundegade i Ribe og død på plejehjemmet Riberhus i Ribe i 1999. Han var den ældste af fire børn i et snedkerhjem.

Han var hele livet igennem en meget aktiv mand. Allerede før skoletiden bragte han mad ud for et af byens pensionater. Senere som skoleelev blev han ansat som bud hos *Restaurant Backhaus* i Grydergade, til hvilken han hentede varer fra mejeriet og i øvrigt hjalp til med alt forefaldende arbejde, herunder opvask og pasning af restaurantens dyrehave. Efter endt skolegang kom han i snedkerlære.

Han blev dog ved med at komme hos konditor Backhaus, som i sine unge år havde opholdt sig i Argentina. Dette gjorde ham så interesseret i landet, at Leonhard bad ham lære sig noget spansk.

Som 19-årig rejste han i 1927 sammen med sin bror Arnold på 17 år til Argentina.

Til at begynde med arbejdede han som kullempers på en damper og som snedker ved undergrundsbanen i



Buenos Aires. Senere arbejdede han dog det meste af tiden hos en dansk landmand.

16. maj 1936 giftede han sig i Argentina med Christina Elisa Dam, som var født i

Argentina af danske forældre, der var emigreret dertil i 1912.

Hjem til Ribe

Kort efter rejste de dog hjem til Ribe, hvor Leonhard blev former på Ribe Jernstøberi. Dette arbejde fortsatte han med indtil pensioneringen. Familien bosatte sig i Øster Vedsted uden for Ribe. Da han var meget interesseret i andre menneskers livsvilkår gik han ind i politik. Han blev medlem af Ø. Vedsted Sogneråd i 1954. Efter kommunalreformen i



1970 blev han valgt til Ribe Byråd som medlem af Danmarks Kommunistiske Parti. Hans mærkesager var socialpolitik og skatteligning.

Hjælpssom og engageret

Da man på et tidspunkt selv skulle udfylde sin selvangivelse, havde mange brug for hjælp, en hjælp som Leonard Petersen gerne gav. Folk sad ofte både i stuen og køkkenet og ventede på at komme ind på hans kontor. Og hustruen Christina serverede kaffe for de ventende.

Hans første opgave i Ribe Byråd var i øvrigt at få etableret gadelys i Ø. Vedsted.

Under 2. Verdenskrig var han med i Modstandsbevægelsen og undgik kun arrestation ved at gå under jorden.

Også foreningslivet nød godt af Leonhard Petersens store sociale engagement. Han var gennem årene formand for mange forskellige foreninger. I over 25 år stod han således i spidsen for Ribe Pensionistforening.

DDR-ven



Men hans interesse var også for det internationale. Han del-

tog ivrigt i arbejdet for at få DDR anerkendt som en selvstændig nation.

(DDR = Deutsche Demokratische Republik)

Han havde en meget høj stjerne i Østberlin og kunne organisere næsten alt i forbindelse med DDR.

Dette gav sig blandt andet udslag i, at han tilrettelagde mange rejser til DDR for byrådsmedlemmer, fagforeninger, seminarieklasser og andre grupperinger i Ribe.

I 1972 foranledigede han, at der blev oprettet venskabsbyforbindelse mellem Ribe og Güstrow i DDR. Denne forbindelse eksisterer endnu og er meget aktiv. (Güstrow ligger ca. 45 km syd for Rostock og har omkring 30.000 indbyggere).

Fritidsmenneske

Leonhard Petersen var et udemenneske; han var ivrig jæger og fisker. Han skaffede megen mad til middagsbordet gennem sit fiskeri, sine andejagter og ved dyrkning af såvel grøntsager som frugt og korn til fugle-neg. Planen var vist, at overskudsvarerne skulle sælges, men de blev oftest givet væk - og så blev folk endda budt på kaffe ved afhent-

ningen. I mange år holdt man gris, kaniner og høns i hjemmet. Grisen hed altid Trine! Han cyklede meget i dagligdagen; senere fik han anskaffet sig en knallert; men først og fremmest var han dybt interesseret i sine medmennesker, som han havde en dyb og fasttømret respekt for.

Fortalt til Kirkegårdes Fortællegruppe i 2020 af Leonhard Petersens datter, Any Laugesen

Hans datter, Any Laugesen, kan også fortælle følgende rørende historie, som var karakteristisk for faderen:

"Engang kom han hjem fra en cykeltur og bad mor om at ordne gæsteværelset.

Ribes lygtetænder - Ribe havde dengang gaslygter, der skulle tændes og slukkes manuelt hver dag – havde kontakten ham, da denne havde mødt et par turister, der ikke kunne finde nattely i byen og sagt til dem: "I kan vist godt sove ude hos Leonhards" – og sådan blev det!

Parret var fra en by på Sjælland. Der kom senere adskillige hilsener fra dette par gennem årene".



Gravgade

- Her findes gravstedet på Ribe Gl. Kirkegård



RIBE
KIRKEGÅRDE

